



# Middelburg

## 8 juni

## Bijeenkomst Nationaal Slavernijmuseum

Nederland krijgt een eigen Nationaal Slavernijmuseum. De kwartiermakers John Leerdam, Peggy Brandon en David Brandwagt werken samen aan een voorstel voor het museum, dat straks door zoveel mogelijk mensen wordt gedragen. Daarom organiseren zij bijeenkomsten door heel Nederland. Om te horen wat de verwachtingen en ideeën zijn over het toekomstige museum.

**Waarvoor gaat u straks naar het museum? Welke verhalen moet het museum vertellen? Wat wilt u er zien, leren, ervaren? Hoe moet het eruit zien? De kwartiermakers gaan graag met u in gesprek op 8 juni in Middelburg.**

Met de bouw van het slavernijmuseum komt er een plek voor iedereen om huidige en toekomstige generaties te verbinden en onze gedeelde geschiedenis te (er)kennen. Deze lang gevoelde wens voor de erkenning van het slavernijverleden is door de Amsterdamse gemeenteraad gehoord. Een grondige verkenning ging hieraan vooraf. De kwartiermakers werken samen aan een voorstel voor de realisatie van het museum. Een museum met de trans-Atlantische slavernijgeschiedenis als vertrekpunt, inclusief die van Indisch-Oceanië dat ook het brede verhaal van het Nederlandse slavernijverleden en koloniaal verleden vertelt.

Het toekomstige Nationaal Slavernijmuseum moet zo breed mogelijk gedragen worden en uw mening is daarom van groot belang.

U bent van harte welkom om mee te praten op 8 juni!

Het project Nationaal Slavernijmuseum wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam in samenwerking met het ministerie van OC&W.



Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

### LOCATIE EN PROGRAMMA

**ZB Bibliotheek Middelburg, Kousteensedijk 7**

18.00 uur: inloop met hapje en drankje

18.30 uur: start van de bijeenkomst

21.00 uur: napraten

### AANMELDEN

Om de kwaliteit van het gesprek te waarborgen is er een beperkt aantal plaatsen. Meldt u zich daarom snel aan via deze [aanmeldlink](#).

Kunt u deze datum niet? Dan zien wij u graag bij een van de andere gesprekken in het land. Actuele data/locaties staan op de website [amsterdam.nl/slavernijmuseum](https://amsterdam.nl/slavernijmuseum)

**Wij hopen op uw komst!**

**nationaal slavernijmuseum**  
verleden | vrijheid | toekomst